

SEM

Ademende Adam

Toen Adam was geboren wisten de ouders al dit is een ettertje. Maar niet zomaar een ettertje maar het **grootste** ettertje ter Wereld. Want zijn adem stonk verschrikkelijk naar paarse stinkkaas. maar dat was nog niet alles hoor. ooit heeft meester Dieter zich opgesloten in de bezemkast, waar het vol zat met **ratten** en spinnen. maar het ergste is nog van al zijn vader is vorige maand met de auto in alle bochten gaan slippen om naar kapitein haak zijn boot te gaan en bij hem gaan in te trekken!! En nu woont hij bij zijn moeder helemaal alleen zonder vader maar hij trekt zich er niets van aan want Ademde Adam is een zeer slimme jongen hij is de beste van zijn klas. maar in het spelen van spelletjes is hij zeer **egoïstisch**. Maar dat maakt hem niets uit. ooit moest hij van zijn mama naar de tandarts maar de tandarts kon de stank niet aan en ging naar een koeienweide en liet zich verdrinken in **KIPPENKAK**. En vandaag was de begrafenis van zijn meester Felix die een week geleden door het raam was gesprongen. Adam was ook uitgenodigd maar zat helemaal langs achteren in de kerk. en de nieuwe meester zat naast hem met een wasknijper op zijn neus. De pastoor in de kerk was bijna flauwgevallen toen toen Adam een brief moest voorlezen in de kerk. toen hij uit de kerk was gestuurd. zach hij een poster met daarop een wedstrijd voor ontermeest **stinkende** adem toen is hij direct naar huis gegaan en zij hij tegen zijn mama dat hij een vliegtuigticket wil. en het mocht want zijn mama wil zo snel mogelijk van hem af dus Adam kocht een vliegtuigticket. voor het wedstrijd het meest stinkende adem. hij stapte in het vliegtuig en zat op plaats 13 dus iedereen in het vliegtuig wilde niet in zijn buurt zitten en ze zaten bijna op elkaars schoot. Maar in het vliegtuig liet hij per ongeluk een boer. en dat was fataal uit de hand gelopen want alle vogels stortten te pletter dood op de grond en alle vliegtuigen zijn bezig aan het proberen een **noodlanding** aan het maken maar sommige zijn al neergestort op de grond met heel veel slachtoffers, zelfs **Donald Trump** is te pletter gestort op de grond.

maar het vliegtuig waar Adam in zat heeft gelukkig een noodlanding kunnen maken. en is nu aan het wachten op een ander vliegtuig die de passagiers naar de bestemming brengen. Aangekomen bij bestemming rent Adam naar de tent waar de wedstrijd plaatsvindt. hij heeft geluk want de jury ging bijna beginnen om te stemmen wie er had gewonnen. Dus nu zit Adam tussen alle deelnemers in stress af te wachten wie er heeft gewonnen, en uiteraard heeft Adam de wedstrijd gewonnen en keert morgen terug met het vliegtuig naar huis. hij laat per ongeluk heel luide boer en het vliegtuig stort te **pletter** neer op de grond. zijn mama vind het niet zo jammer want ze is heel blij rustig is en zijn vader is terug bij de moeder in die zit helemaal alleen op het kerkhof want alle hebben gevraagd naar een ander kerkhof verhuisd konden de stank niet aan van zijn adem.



EINDE

CHARLOTTE

Nadoenertje Nora ze doet sinds ze in de kleine kleuterklas zit doet ze iedereen na.

Nu zit ze in het vijfde leerjaar . Ze loopt stoer zo dat alle jongens en meisjes haar leuk vinden. Maar dat is niet zo. Haar vriendinnen roddelen elke dag over haar. Ze zeggen dat ze ruikt naar de parfum dat Elise had gekocht . En elke keer dat iemand iets nieuw mee heeft komt ze de volgende dag met hetzelfde. Haar grote zus zegt dat ze moet stoppen omdat haar vriendinnen het zeggen tegen haar. Maar elke keer zegt ze maar **ik doe dat niet** . Toen het grote vakantie was hadden veel meisjes nieuwe dingen gekocht .Ze hadden het getoond aan Nora . Dus Nora vond het grappig om hetzelfde te kopen ze toonde hetzelfde terug. Toen de grote vakantie gedaan was ging ze weer naar school. Maar haar vriendinnen zagen er niet blij uit. Ze ging er naar toe of er niets aan de hand was . Maar één van de meisjes was aan het wenen. Nora vroeg wat is er stoer. Eén van de meisjes riep **heel hard**. Zie je nu wat je met ons hebt gedaan . Het populaire meisje zij het is niet meer grappig . Het populaire meisje begon **te roepen en te roepen** . Op een duur kwam de juf .Ze zij wat gebeurd er hier . De meisjes legden het allemaal uit. De juf dacht eraan hoe ze haar zouden kunnen stoppen. Maar niemand had een idee. De juf trooste het lieve meisje. Nora moet mee met de juf naar de directeur . Nora was een beetje bang maar bleef stoer stappen. De juf zij **WAAROM doet je dat**? Ze antwoordde niet. Ze zijn bij de directeur .De directeur zegt en wat is er gebeurt. De juf legde het allemaal uit. Hij zij Nora waarom doe je dat .Ik doe helemaal niets. Ik ben een **heel lief** meisje echt waar. Die meisjes **liegen** maar *ik* ik lieg nooit. Maar je doet de anderen na. Met het gerief dat ze kopen en jij koopt hetzelfde. Ga **NU** maar naar de speelplaats ok . De directeur en de juf bedenken een plan om te zorgen dat ze niet de andere nadoet. Een dag later ging Nora naar Elise om sorry te zeggen maar het was voor **de grap**. Nora en Elise gingen samen naar de winkel en alles wat Elise kocht . Kocht Nora natuurlijk hetzelfde. Ondertussen had de directeur een plan als Nora nu iets koopt gaan wij het kopen voor de hele school .maar het mag niet veel kosten. De juf vond het een **goed idee** . Een dag later komt Nora op school en heeft ze iets nieuws gekocht. maar de directeur moest het bestellen. Het ging toevallig maar volgende week toekomen. Iedereen was in de klas ze gingen iets knutselen. Sarah maakt een huisje . Lola maakt een draak . **Natuurlijk** ging nora iemand nadoen. Ze had het idee om Lola na te doen. De juf was niet echt blij maar ze heeft gewacht tot volgende week. De week later waren ze eindelijk toegekomen. De directeur kwam in de klas voor het cadeautje . Nora zij **boos**. Je doet mij na dat is niet leuk **ugh!** De directeur zij nu voel je nu hoe het voelt om andere mensen na te doen. Ze werd boos maar het was ook zo'n beetje van hij heeft wel gelijk. de dag erna ging Nora naar de directeur en zij **sorry** omdat ze zo boos deed tegen hem. Hij zij gewoon niet meer doen de andere vonden dat niet leuk. Ze zei maar ik wist dat niet . Zeg nu maar sorry tegen jouw vriendinnen. Maar ik weet niet of ze nog vriendinnen met me willen zijn. Hoewel zeker weten anders kom naar mij. Ok ze ging naar ze toe en ze zei sorry. ik had dat niet mogen doen . Ze vonden het niet erg en waren heel goede vriendinnen. en **Nadoenertje Nora** is nu gewoon Nora. **EINDE;**)

HAILEY

Er was eens een meisje dat egoïstische Ellen noemde.

Ze draagt bijna altijd een roze prinsessenjurk want ze denkt dat ze de koningin is van de school. Ze denkt alleen maar aan haarzelf.

Ze draagt ook de aller duurste parfum die je maar kan bedenken.

Ze loopt altijd alsof ze op een catwalk loopt.

Ze heeft zelf te veel te veel schoenen en kleren dat haar kast bijna **ontploft**.

En ze blijft maar iedere dag gaan shoppen.

Als er iets nieuws is uitgekomen moet ze het direct hebben als ze het niet krijgt dan blijft ze maar zagen.

En begint ze te roepen dat het kasteel begint te **bibberen** en bijna instort.

Het was middag iedereen was al klaar met eten maar egoïstische Ellen nog niet. Ze was aan het roepen tegen de beste kok dat ze het eten niet lekker vindt en iets anders moest maken voor haar.

De kok bleef maar koken en koken tot ze uiteindelijk lekker vindt .

Toen ging ze naar buiten ze zag haar vriendinnen in een **klein** groepje staan en ze aan het fluisteren waren.

Ellen dacht dat ze haar vriendinnen waren maar dat was niet zo.

Ze liep naar hen toe en zei direct 'wat vind je van m'n nieuwe outfit het kostte in totaal hmmm even denken het koste in totaal 986 euro.

Ze zeiden **WOW** super mooi!

Ze zijn altijd al super jaloers van haar geweest niet van haar uiterlijk ofzo maar van alles wat ze krijgt.

De volgende dag kreeg ze een nieuwe iphone de iphone 13.

Ze installeerde dus een paar apps zoals roblox, snapchat enzovoort ze zag een app het noemde tiktok.

ze installeerde dus tiktok en vulde alle vragen in.

ze maakte dus een account en begon al direct met een video te maken.

maar ze dacht dat als ze die video plaatste dat ze direct een **miljoen** volgers ging krijgen.

Maar dat gebeurde niet.

Ze maakte nog een video en dan nog een.

Ze had er zeker al een stuk of 20 gemaakt maar het lukte niet.

toen heeft ze haar telefoon op haar nachtkastje gelegd.

Ze ging een nacht wachten en dan in de ochtend kijken of het haar gelukt was .

in de ochtend keek ze op haar telefoon....Ze roepte en tierde van geluk JOEPIE YAY

WOEHOOEE

Ze had zelf geen 1 miljoen maar 10 miljoen!

Ze maakte direct nog een video. toen ze die dag naar school ging en binnen ging wist ze nooit wat haar te wachten stond...

Ze liep de school binnen en zag iedereen kijken naar haar.

Er waren **camera** mannen en vrouwen iedereen was aan het filmen.

Ze liep weer als een model en zwaaide met haar hand zoals de koningin.

Toen begonnen ze **super hard** te lachen omdat ze hun lach niet kosten inhouden.

Ze liep terug naar huis met barstende tranen.

Maar ja natuurlijk waren haar moeder en vader niet thuis zoals bijna altijd.

Omdat ze altijd zijn gaan werken.

En het is bijna altijd in het buitenland.

Ze verwijderde haar tiktok account en ging de volgende dag weer naar school.

Er was een nieuw meisje naar de school gekomen.

In nog geen week tijd was ze het populaire meisje.

Egoïstische ellen was nu helemaal **alleen** want het populaire meisje had al haar vriendinnen rond haar.

En niemand wou meer bij haar zitten.

Het populaire meisje ging naar egoïstische Ellen.

Ze zij pech hé dat al je vriendinnetjes weg zijn **'haha'**.

Je moet maar niet zo stoefen en niet altijd alles willen hebben.

Ze bleef maar aan die woorden denken.

Ze **stopte** met te stoefen droeg andere kleren dus geen prinsessen jurkje meer en koopte minder schoenen, kleren en gaf zelf haar andere kleren weg.

Dan uiteindelijk waren iedereen zelf het meisje dat die woorden zij vriendinnen.

Een jaar later kwam er weer een nieuw meisje.

Ze had het zelfde karakter als egoïstische Ellen vroeger was.

Na twee weken vond Egoïstische Ellen helemaal niet meer leuk dat ze zo deed.

Ze dacht terug aan vroeger wat het meisje zij en besloot het ook tegen het meisje te zeggen.

Egoïstische Ellen ging naar het meisje en zei wat het meisje een jaar geleden tegen haar zei.

Ze dacht even na en besloot het te zeggen aan het nieuwe meisje.

Na een week was het nieuwe meisje veranderd net zoals Egoïstische ellen.

En ze werden **ALLEMAAL VRIENDINNETJES!**

De les in het verhaal gaat erover dat je niet altijd alles moet kopen/hebben.

Ze moet blij zijn met wat je hebt en er dankbaar voor zijn .

Want sommige mensen hebben dat allemaal niet.

ook gaat het verhaal erover dat je niet altijd moet stoefen met wat je hebt.

Egoïstische Ellen heeft zeker haar lesje geleerd.

Ze heeft geleerd dat ze niet over alles moet stoefen niet en alles moet hebben.

Niezende Nora

Er was eens een meisje dat Nora Hovenmor heette. Nora denkt altijd dat ze de beste is. Haar ouders waren heel **rijk**. Nora had geen vrienden. Ze was ook goed in hoogspringen, maar dat komt alleen **door haar nies**.

Ze nieste zichzelf altijd **omhoog**, soms ook achteruit en dan werd de lat, om aan te tonen hoe hoog je moet springen, er van geblazen en werd Nora *gediskwalificeerd*.

Alleen het probleem met die nies was dat ze **altijd erge rampen** veroorzaakte.

Zo had ze al eens, toen ze met haar moeder aan het wandelen was, dat ze bijna een **heel bos om niesde**. Gelukkig waren het alleen de bomen dicht bij haar.

Nou ja, gelukkig? De parkwachter was heel boos en ze moesten een boete van **10 000 000 euro betalen!**

Toen besloten haar ouders om iemand in te huren om haar van die harde nies af te helpen tegen een grote prijs uiteraard. Helaas, op die cursus niesde ze het **hele gebouw** omver!

De persoon die haar van haar nies moest afhelpen kwam **onder** het gigantisch gebouw en ze vonden hem nooit meer terug.

Ook had ze ooit, heel lang geleden, een nogal rare vriendin gehad. Maar die had ze **per ongeluk** naar de **ruimte** geniest en daarna had ze *nooit* meer een beste vriend of vriendin gehad. Terecht natuurlijk, al vond Nora van niet. Zij vond dat ze helemaal niks verkeerd deed, en dus deed ze ook **geen moeite** om te proberen om van haar super harde nies af te komen.

Zij vond dat niezen iets heel *natuurlijks* was, wat natuurlijk ook wel zo was, maar niet met zo'n nieskracht als die van Nora. Nora had ook al eens per ongeluk zichzelf weg geniest.



Dat kwam omdat ze aan het lopen was en toen had ze zich ook naar de **ruimte** geniest. Ze had haar oude vriendin gezien, maar gelukkig voor haar had ze zichzelf, maar helaas niet haar vriendin, terug naar de **aarde** geniest.

Omdat ze op school en met **kleine wedstrijden** in het binnenland altijd **won** met hoogspringwedstrijden (doordat ze zichzelf omhoog niesde uiteraard) belde een persoon haar op. 'Ja hallo?' vroeg Nora **nors**.

De persoon aan de andere kant antwoorde; 'spreek ik met Nora Hovenmor? Ik ben **mister**

Beste.' Nora wist niet wat ze moet doen. En *hoe durfde* die man zich de beste te noemen?! *Zij was de beste!* 'Ja dat ben ik', antwoorde Nora. 'De enige echte.'

Waarop mister Beste: 'dan zit ik goed, ben je zaterdag vrij? Je moet invallen voor Nadine Hallerste.' Nora dacht bij zichzelf: yes! Eindelijk! Eindelijk benutten ze één van mijn talenten! 'Tuurlijk kom ik!', zei Nora.

Op **zaterdag** kwam Nora op de springplaats. Ze had mister Beste al gesproken en was op weg om te springen.

Maar

plots... 'Huh? Wat staat daar nou?' Nora zag een ufo met aliens staan. Ze dacht dat ze droomde, dus kneep ze in haar arm. 'Auw! Nee, ik droom niet...', zei ze. Ze was heel erg nieuwsgierig dus liep ze dichterbij. Maar dat had ze beter niet gedaan... Plots kwamen er paarse aliens uit! Ze

pakten Nora vast in een straal en namen haar mee naar de ruimte. Ze brachten haar naar het ruimtestation en weer zag ze haar oude vriendin.

'Waarom ben ik hier? Ik ging net het wereldrecord breken!', zei Nora boos tegen de aliens.

'Breng me nu meteen terug of anders bel ik mijn ouders!', dreigde ze.

De aliens lachten op een rare manier. Toen begon er één in mensentaal te praten: 'We brengen je alleen terug als je toegeeft dat je **niet** de beste bent.' Nora dacht er niet aan! Tuurlijk ging ze niet liegen om te zorgen dat ze waar naar de Aarde kon! 'Nee, ik zeg het lekker niet', zei Nora uitdagend.

Dus bleef ze voor altijd in de ruimte... Nora bleef zwijgen, zwijgen en zwijgen. Haar ouders waren zowat de enige mensen op Aarde die treurden dat Nora weg was.

'Maar', dacht Nora: 'hier kan ik nog veel hoger springen! Ik ben de allerbeste, op Aarde en in de ruimte.'

LAURENS



snoeperige sam

Er was eens een jongen. hij heette Sam, **snoeperige** Sam.

hij is **héél dik** en stoeft in bijna elke zin die hij zegt. Hij denkt dat hij **slim** is, dat hij goed kan sporten terwijl dat totaal niet waar is. hij is super **rijk** omdat zijn papa een snoepfabriek heeft. hij houdt zoveel van snoep dat hij een deo van snoep heeft, kleren van snoep heeft en hij eet elke dag snoep.

het is echt **verschrikkelijk**. hij eet zoveel dat de kantinejuf van de school ooit een hartaanval heeft gekregen omdat ze de hele tijd heen en weer moest lopen om nieuw eten te halen want Sam at het allemaal op.



hij **betaald** zelfs de juffen om goede punten te geven op zijn proeven, de minister kwam er eens achter en toen zat heel de school zonder leerkrachten zelfs de directeur werd ontslagen.

Ooit mocht hij mee naar de fabriek van zijn papa en toen at hij snoep van de lopende band.

Maar hij viel erop toen werd zijn hoofd verpakt door de machines.

uiteindelijk **stierf** hij omdat hij geen adem meer kreeg.



LUKAS

Giftige Giel

Er was eens een jongen die Giel heette maar de kinderen op school noemden hem altijd Giftige Giel. En als hij veel eet dan gebeurt er iets waar niemand tegen kan, dan laat hij een heel giftige scheet. Hij eet heel graag daarom is hij ook zo bol. Hij vindt zijn windjes lekker ruiken. Die scheetjes ruiken naar giftige spruitjes. Zijn windjes zijn zo groot, groter dan een schoolgebouw.

's Middags ging hij naar huis om te eten. Hij zat aan een grote tafel te eten met zijn ouders.

Maar ja als hij eet laat hij een scheet. **pffffff** Die scheet zorgde ervoor dat zijn ouders een **heel brandend** gevoel op hun tongen hadden, dat was nog brandender dan een Carolina Reaper (heetste peper ter wereld). Daardoor konden ze nooit meer smaken en ruiken.



Toen Giel kwam om 13u30 binnen in klas natuurlijk was dat weer net na het eten.

De juf zei dat ze een vuur experiment gingen doen in de klas. Maar als je een windje in brand steekt is de ontploffing heel groot. Maar dat wist de juf niet. Toen Giel aan de beurt liet hij

natuurlijk een late scheet. **BOOM** Het hele schoolgebouw stond in **brand** en de brandweer deed er 24 uur over om het te blussen maar er bleef bijna niks meer over en de leerlingen hadden alleen maar **1000** brandwonden.

Toen hij naar huis wandelde zag hij een poster hangen voor een eetwedstrijd.

Die wedstrijd is pas binnen een maand. Hij oefende heel de maand. Gelukkig konden zijn ouders niet meer ruiken. Na een maand was het eindelijk zo ver. Hij kwam binnen en zag dat het eten spruitjes waren dat is zijn lievelingseten. Er waren 100 deelnemers, 5 juryleden en toeschouwers. Als ze begonnen met eten zaten ze in een aparte kamer. Daar kan niemand zijn windjes ruiken. Toen ze klaar waren met eten was de Giel de winnaar.

Bij de uitreiking liet hij een groot windje. **PLOF** Door dat windje stortte heel dat gebouw in.

Het duurde dagen voordat al het puin weg was. En alleen Giel leeft nog. Dat komt door dat hij heel dik is heeft het puin hem niet geraakt. Giel vroeg waar zijn beker was. Die was geplet door het puin. Sindsdien had hij een speciale broek. Een broek die geen scheetjes door laad.

