

## “Ik leerde initiatief nemen en dat is onmisbaar als je een eigen bedrijf runt”

**Filip Plompen (34) was 28 jaar toen hij via afstandsonderwijs toegepaste psychologie aan de VIVES hogeschool in Kortrijk studeerde. Tijdens die opleiding trok hij 3,5 maand op buitenlandse stage naar Togo. “Ik legde een atypisch parcours af, maar ik heb wel enorm veel geleerd. Over mezelf en over anderen.”**

*Dag Filip! Waarom heb jij destijds voor een buitenlandse stage gekozen?*

Ik wilde vooral uit mijn comfortzone treden. Educatief had ik niet meteen doelstellingen, ik wilde vooral persoonlijk groeien. In het 5de middelbaar stopte ik met school en kwam ik op de arbeidsmarkt terecht. Zonder diploma, zonder zelfvertrouwen. Ik heb heel wat aan zelfontplooiing gedaan en binnen dat kader paste deze buitenlandse stage: meer te weten komen over mezelf, zelf ervaren hoe het is om een minderheid te zijn. Tot mijn verbazing werd ik in Togo haast bewierookt in plaats van gediscrimineerd. Ze hebben een zeer superieure blik op westerlingen.

*Welke voorbereidingen heb je getroffen voor je stage?*

Ik weet graag waar ik aan toe ben. Zo ben ik naar de infodag Word Wereldburger gegaan en volgde ik, samen met de organisatie Togo Debout, enkele infosessies. Ter plaatse heb ik me meteen aangepast en me bijgeschoold in wat de do's en don'ts waren. Zo hebben ze in Togo een speciale handdruk en liet ik die eerste week meteen Afrikaanse kleren maken in een lokaal naaiatelier. Ik merkte dat dit door de bevolking geapprecieerd werd.

*Was de financiële steun voor jou, als werkstudent, een doorslaggevende factor om op buitenlandse stage te gaan?*

Neen, zeker niet. Het was mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. Ik was hoe dan ook op stage vertrokken.

*Welke professionele doelen had je voor je stage voorop gesteld?*

Togo is een van de armste landen ter wereld. Ik wilde groeien in mijn kennis over psychologie, maar had daarin geen specifieke doelen. Ik wist namelijk al snel dat ik geen psycholoog of assistent-psycholoog wilde worden.

*Hoe zag je takenpakket er uit?*

Dat heb ik ter plaatse moeten uitzoeken en dat liep niet van een leien dakje. Mijn stageplek was hier niet op voorbereid waardoor ik de eerste maand niets kon doen en vaak alleen was. In al mijn ideeën werd ik ook tegengehouden door mijn lokale stagebegeleider. Dat is enorm demotiverend en frustrerend. Dan kom je jezelf echt tegen. Maar het heeft me wel enorm geholpen om te groeien. Mede dankzij die ervaringen en de zin voor initiatief die ik daar leerde, kon ik nu mijn eigen bedrijf oprichten.

*Wat is de link tussen je stage, je opleiding en het werk dat je vandaag doet?*

Ik heb mijn eigen bedrijf, Licence2Skill. Daarin rekruteer en begeleid ik jongeren die een job binnen de sales en marketing zoeken. Veel daarvan is gebaseerd op eigen ervaringen, maar ook op de kennis die ik tijdens mijn opleiding toegepaste psychologie verwierf. Ik wilde die opleiding ook volgen om mezelf en anderen beter te begrijpen. Tijdens mijn stage sprak ik veel met

jongeren. Ik leerde luisteren en een vertrouwensband opbouwen, een veilige plaats creëren om te praten. Dat is een ongelooflijke meerwaarde in mijn huidige job.

*Hoe verliep het contact met de lokale bevolking? Kon je je snel aanpassen?*

Ik probeerde vanaf de eerste dag al wat lokale woorden op te pikken. Ik vond het belangrijk me snel aan te passen. En de lokale bevolking vond dat super. Ze zijn heel open en delen veel, ook al hebben ze bijzonder weinig en leven ze in armoede.

*Welke ervaringen neem je mee naar je professioneel en persoonlijk leven vandaag?*

Geduld hebben. Alles gaat wat trager in Togo en soms moet je eens een uurtje wachten. Dat zijn dingen die je niet in de hand hebt en leert loslaten. Ik ga hier nu bijvoorbeeld veel rustiger om met in de file staan. Na zo'n ervaring plaats je alles in perspectief en kijk je veel positiever naar het leven.

*Welke positieve ervaring springt er voor jou het meeste uit?*

In Togo hebben ze een woord voor blanke: jovo. Ik ging daar veel joggen en heel wat jongeren doken dan op vanuit het veld waar ze werkten om me te begroeten en toe te juichen, met dat woord. Zo tonen ze respect. Op een gegeven moment liepen er zo'n 20 jongeren mee. Dat was kippenvol.

*Waarom moeten studenten voor een buitenlandse stage kiezen?*

Omdat je groeit als mens. Soms hoor je eens dat de legerdienst terug verplicht zou moeten worden. Ik vind van niet, maar zo'n buitenlandse inleefreis of ervaring raad ik echt iedereen aan. Al is het maar 14 dagen. Je ziet wel documentaires en kan boeken lezen, maar het echte leven daar ter plaatse is toch nog een heel ander verhaal.