

## „Dit mag je echt niet missen!”

**Je bent jong en je wil wat. Voor Eline Haegeman (22) is een deel van dat jeugdig enthousiasme de honger om de wereld te ontdekken. Een stage in de Malwita Public Primary School in Zambia hielp alvast een deel van die ambitie waar te maken. Met een verkort traject Orthopedagogie breidt de leerkracht lager onderwijs nu nog een vervolg aan haar studies.**

*Dag Eline. Waarom heb je destijds voor een buitenlandse stage gekozen?*

Ik ontdek graag nieuwe dingen. Deze stage was een kans om een cultuur te leren kennen van binnenuit. Je verblijft drie maanden in een niet-toeristische context. Het is een totaal andere belevenis dan een gewone verre reis. Ook op professioneel vlak was kennismaken met een compleet andere onderwijscultuur iets wat ik niet wilde missen.

*Hoe heb je je voorbereid op je stage?*

We gingen met drie studenten van Howest naar Zambia. Samen moesten we een presentatie geven over het land. Voor we vertrokken wisten we dus al vrij goed waar we ons aan konden verwachten. En op de netwerkdag 'Word Wereldburger' kregen we nuttige info over het aanvragen van beurzen voor onze buitenlandse stage.

*Kreeg je ook advies of ondersteuning vanuit de internationale werking van de hogeschool?*

Met vragen konden we altijd bij onze contactpersoon voor de stages terecht. Dat ging vaak om praktische dingen. Er was ook een georganiseerd weekend, vanuit de overkoepelende stageorganisatie, met onder andere een Zambiaanse. Zij leerde ons enkele standaardzinnnetjes in het Zambiaans en gaf concrete tips. Waar je in Zambia wel en net niet geld moet afhalen bijvoorbeeld.

*Wat moest je zoal doen op Malwita?*

Ik was de enige stagiair lager onderwijs die er aan de slag was. Daardoor had ik het eerste leerjaar bij wijze van spreken voor mij alleen. Ik ondersteunde de leerkrachten waar nodig. Het grote doel van mijn stage was een bundel opstellen met educatieve spelletjes die weinig kosten. Een soort leidraad die de leerkrachten helpt om spel te integreren in hun lessen. Een boeiende maar pittige uitdaging.

*Kon je je vlot aanpassen aan de manier van leven en werken ter plaatse?*

Een complete cultuurschock was het zeker niet. Maar ik besef wel dat ik Afrika niet op zijn ergste zag. Ik verbleef in een beschaafde stad en in goede leefomstandigheden. Al waren er wel bepaalde dingen die ik niet verwacht had. Zo was er bijvoorbeeld een leerkracht die zijn leerlingen nog fysiek strafte. Iets wat bij ons helemaal niet meer aanvaard wordt. Dan slik je wel even. Net zoals wanneer je een kip of een geit op een fiets gebonden ziet.

Het hielp zeker ook dat Engels daar de tweede taal is. De jongeren spreken vaak beter Engels dan wij. Ze krijgen er Engelse les vanaf het derde leerjaar. En de bevolking is er supervriendelijk. We zijn er echt met open armen ontvangen.

*Welke ervaringen neem je zeker mee in je toekomstige job?*

Dat je niet te snel conclusies mag trekken en mensen minder moet beoordelen. Je kan je bijvoorbeeld afvragen waarom kinderen niet naar school gaan? Zijn ze dan lui? Neen, absoluut

niet. Ze moeten koken voor hun broertjes en zusjes, omdat mama en papa gaan werken zijn. Die dingen zie je niet meteen, maar schetsen een compleet ander beeld.

*Wat blijft je vooral bij?*

De prachtige uitstappen in Zambia. We bezochten onder meer de Victoriawatervallen met een groep Zambianen. Op het gemak iets drinken en een praatje slaan aan de voet van zo een indrukwekkend natuurfenomeen: dat is uniek. Al blijft het even speciaal om alle kinderen van de klas enthousiast je spel te zien spelen. Dan weet je dat je een verschil hebt kunnen maken.

*Waarom zou je toekomstige studenten een buitenlandse stage aanraden?*

Je leert op een andere manier kijken naar de wereld. En je bloeit open als mens. Dit mag je echt niet missen!